

# 2de Marathon Kampioen: Wim van Dijk uit Dordrecht

Tekst : Kees Bosua  
Foto's : Jaap Heyligers



Wim van Dijk, de grote "kleine" melker uit Dordrecht

St. Vincent, Barcelona, Dax, het zijn namen die iedere rechtgeaarde fondspeler als muziek in de oren klinken.

Wie wil op deze vluchten niet uitblinken? Maar net als in iedere sport, is het een gave apart om in de moeilijkste discipline die die sport kenmerkt te kunnen excelleren.

Het is toch geen publiek geheim dat eenieder opkijkt tegen die mensen die in hun tak van sport de moeilijkste opgaven tot een goed einde weten te brengen, kijk naar het wielrennen, zijn het niet de mannen die moeiteloos berg op rijden, die de meeste eer krijgen, zijn het niet de driebanders onder de biljarters, die voor het voetlicht gehaald worden, is het niet de Marathon-loper onder de hardlopers, die de meeste waardering krijgt? Op deze lijn voortbordurend kom je automatisch terecht bij die duivenmelkers cq. duiven die de z.g. Marathon vluchten beheersen.

Zij zijn het toch die nooit en te nimmer moeten twifelen aan eigen kunnen, maar met een fier opgeheven hoofd kunnen zeggen: «Wij zijn de sterksten». Eén van die sterken, zonet de sterkste op de Marathon vluchten, is getwijfeld die kleine man uit Dordrecht: Wim van Dijk.

Een gewaagde uitspraak?

Kijk maar eens naar de volgende uitslagen en kom dan maar vertellen wie er beter deed in 1981 op de Marathon vluchten.

**St. Vincent : 4 mee**

Dordtse Bond : 509 duiven : 1, 8, 12

Afdeling C : 2360 d. : 7, 66, 86

CC Zuid Holland : 4637 d. : 12, 107, 139

Nationaal : 18.029 d. : 55, 528, 651 (plus serie 2)

**Barcelona : 2 mee**

CC Zuid Holland : 328 d. : 16, 21 (met de

eerste twee volle tot fl. 25,-)

Nationaal : 3006 d. : 67, 90 (plus serie 2)

**Dax : 2 mee**

CC Zuid Holland : 483 d. : 12, 94

Nationaal : 6981 d. : 90, 1239

Zijn het geen wondere prestaties met zo'n klein aantal duiven?

## HOE HET ALLEMAAL BEGON

In 1976 besloot Wim weer een aanvang te nemen met de duivensport, want al eerder had Wim duiven gehad, maar deze moesten noodgedwongen door een verhuizing van de hand gedaan worden. Ook in deze periode wist Wim al zijn fondboontjes te doppen.

Zijn beste duiven uit die tijd waren: «De oude Witpen», «Het Witpennetje» (kwam uit de Oude Witpen x zijn eigen dochter) en het wondere «Blauwtje». Dit waren duiven die ook nooit verstek lieten gaan op de overnachtvluchten. Deze duiven waren in hoofdzaak van het soort van Kleis Middelkoop uit Dordrecht en zo besloot Wim bij zijn nieuwe start weer aan deze bron te gaan putten en kocht in de zomer van '76 een zestal jongen van deze fondrat.

Dat er onder deze zes een doffer en een duivin schuil zouden gaan, die later een kweekkoppel van het allerhoogste gehalte zou worden, kon ook Wim toen nog niet bevroeden.

Maar al wat Wim uit dit koppel groot liet komen, bleek later wel zo'n klasse te bezitten, dat men gerust kan spreken van een droomkoppeling. Dit waren de «60» en het «Witpennetje».

Het is al van goudwaarde wat ze op de wereld zetten.

Ik zal eens wat van deze nakomelingen nader aan u voorstellen. Zo is er de «45» H77-1121945, hij werd als jaarling reeds op Bergerac gespeeld en won in de Dordtse Bond een knappe prijs en dan als tweejarige moest hij maar laten zien wat hij waard was. 1979 : St. Vincent : 56e Nat. tegen 8088 d. Bergerac : 223e Nat. tegen 5418 d.

1980 : St. Vincent : 1091e tegen 14.645 d.

Bergerac : 1271e Nat. tegen 6559 d.

1981 : St. Vincent : 55e Nat. tegen 18.029 d.

Dax : 90e Nat. tegen 6981 d.

Op deze laatste vlucht was ik persoonlijk ter plekke toen de «45» arriveerde en het leek net of hij wist dat de pers aanwezig was, want meneer moest nog eventjes een eronde maken tussen de flats in (en het was niet omdat hij de klep miste van vermoedheid, maar echt als uiting van zijn pure macht).

Een andere zoon van het Wonderkoppel is de «Blauwe Witpen», H77-1121947. Deze doffer werd gespeeld zoals Wim het traditiegetrouw doet met zijn mannen voor de zware fond, m.a.w. hij laat ze rustig uitgroeien tot ze 2 à 3 jaar oud zijn eer ze hun eerste overnachtvlucht maken.

Want de «45» was een uitzondering op deze regel, maar ja wat wil je als je pas opnieuw bent begonnen en je wilt meedoen. Ma. terug naar de «Blauwe Witpen», omdat ze bij Wim op hun gemak mogen uitgroeien werd hij pas voor de eerste keer op een overnachtvlucht ingekorfd in 1980 en wel op Bergerac. Gelijk liet hij al zien uit wat voor hout hij gesneden is, hij won de 32e Nationaal tegen 6559 duiven (een opmerkelijk debuut) en nu in 1981 deed hij het zo : St. Vincent Nat. de 528e prijs tegen 18.029 duiven en Dax : Nat. de 1239e prijs tegen 6981 duiven.

Een derde broer is de «Barcelona 1», H77-1121954, deze werd voor de eerste keer ingekorfd op Barcelona 1980 en won de 64e Nationaal tegen 3880 duiven en in 1981 deed hij hier weinig voor onder, want nu vindt men hem terug op de 67e plaats in de Nationale uitslag, dit keer tegen 3006 duiven.

De laatste weduwman die ik aan u voorstel is de «Barcelona 2», H78-237744. Deze komt ook uit het «Witpennetje», maar nu met de «59» (de volle broer van de «60»). Hij werd ook in 1980 voor de eerste maal voor he



De gehele accommodatie van de 2de Marathonkampioen van Nederland



grove werk ingekorfd op Barcelona. Hier van wist hij zich als 338e Nationaal te klasseren tegen 3880 duiven. In 1981 werd hij samen met de «Barcelona 1» weer klaargestoomd voor Barcelona, maar weer moest hij het onderspit delven tegen zijn hokgenoot, al was het deze keer maar 15 min. dat hij later arriveerde. Hiermee behaalde hij de 90e prijs Nationaal tegen 3006 tegenstrevers. Is het geen wonderbaar viertal, het wordt nog mooier als ik u vertel dat deze vier doffers tesamen 14 keer zijn ingekorfd voor zo'n 1000km rit en dat ze ook 14 keer op de uitslag staan, waarvan dan nog 7 keer in de eerste honderd Nationaal.

O ja, ik zou haast vergeten dat er ook nog een duivin uit het Wonderkoppel gespeeld is op St. Vincent 1981 en zij wist zich als 651e over de meet te vliegen tegen 18.029 duiven, dit was de H79-1225504. Het brengt dan het totaal van 15 prijzen op 15 mogelijkheden met afstammelingen uit dit Wonderkoppel.

#### HET KWEKKOPPEL

werd zoals ik al eerder vermeldde, aangeschaft bij Kleis Middelkoop uit Dorcht. Daarom heb ik ook bij deze melker aangeklopt om achter de juiste afstamming te komen

In het kort samengevat zijn er aan de oorsprong de volgende soorten te vinden : Michelbaut, Meesters uit de Heen, Jan Aarden, T. Schouteren, Horemans en de alom geroemde Janssen duiven. Op Flakkee zouden ze zeggen : «Er steekt God en zijn mallemoer in».

#### DE MELKER : WIM VAN DIJK

heeft veel, zoniet alles, te danken aan de liefde en toewijding waarmee zijn vrouw, Ireen, de duiven omringd. Nimmer hoefde Wim bezorgd te zijn als hij er eens geen zin in had om ze schoon te maken, want dan stond zijn vrouw al paraat om het werk over te nemen (zoals ik het van een afstandje bekeek was het Wim die er de finesses aan

bracht en was het Ireen die door het constante verzorgen de duiven in een puike conditie wist te houden) en men is het al zoveel keer tegengekomen, als de vrouw er zich mee gaat bemoeien, gaat het vaak de goede kant op.

#### EEN MINI KOLONIE

Met deze zin is veel, zoniet alles gezegd, want welke melker heeft tegenwoordig nog maar 6 weduwnaars en 3 nestkoppels en dit alles werd dan nog gecompleteerd met 7 jongen van 1981.

Met dit alles weet Wim het te presteren om zich op het allerhoogste niveau te manifesteren tussen al die grootmachten. Het hok waar Wim op vliegt, is een doorgewoon tuinhokje van iets meer dan 3 meter. Het is verdeeld in 2 afdelingen, aan de ene kant de 6 weduwnaars en aan de andere kant zitten de drie nestkoppels plus de jongen.

#### DE NATIONALE MARATHON

Hieraan is per toeval deelgenomen, want Wim geloofde niet zozeer in zijn kansen, want wat moest hij beginnen tegen al die grote namen ? Het begon eigenlijk allemaal met de publicaties aangaande de superlange afstandsvlucht Alicante, want Wim was stellig van plan om op deze vlucht een duif te gaan spelen. Maar toen uiteindelijk het bericht kwam dat men alleen maar in kon korven voor deze vlucht in Limburg, werd hiervan maar afgezien. Er werd alsnog besloten om dan zijn kansen maar eens te gaan wagen in de Marathon. En zie, staks eens in Valkenburg wie er op het ere-podium mag staan (tussen al die grote mannen) : Wim van Dijk, die kleine melker uit Dorcht. Nog een vraag mijnerzijds : Wie gaat hem kloppen in de competitie met 1e en 2e getekende over de Marathon vluchten ?

Zijn uitslagen zien er zo uit :

St. Vincent Nationaal : 55e (2e get.), 528e (1e get.); Barcelona Nat. : 67e (1e get.), 90e (2e get.); Dax Nat. : 90e (1e get.), 1239e (2e get.)



De vleugel van de "45".

Zo moeten ze zijn.